

In the spotlights! Het maandelijks interview op de website



We konden er niet om heen. Het eerste lid dat in aanmerking komt om in de spotlights te staan is Barry van Dijk. Deze 34 jarige Hellevoeter (23 augustus 1982) heeft zijn sporen binnen de vereniging inmiddels verdiend. Meermaals clubkampioen en al enkele jaren 1^e teamspeler.

Barry is gehuwd met Priscilla en de trotse vader van Thijs (10 jaar) en Nout (8 jaar). Sinds kort ook één van de baasjes van Mila. Na een uitstapje naar Rozenburg woont Barry al weer enkele jaren met plezier in Hellevoetsluis. "Het is er prettig wonen. We wonen in een fijne

buurt met veel leuke mensen om ons heen”. Als trotse vader vindt Barry het belangrijk dingen samen met de kinderen te doen, ze sociale vaardigheden bij te brengen en te leren dat ze ook keuzes in het leven moeten maken. Waar hij moeilijker mee om kan gaan, is het geruzie tussen Thijs en Nout: “Pffffff. Er is er altijd weer een verdrietig!”



Barry is installatiemonteur bij Interdaad BV. In de toekomst wil hij graag iets voor zichzelf gaan doen in de installatiebranche. Een bedrijf uit laten groeien en dan zelf een stapje terug doen is zijn droom. In de schaarse vrije tijd klust Barry graag in en rondom het huis (laatst nog een mooie voortuin gerealiseerd) en houdt naast het tafeltennissen ook nog van discussvissen. Van televisie kijken komt niet zo veel meer. Ook de kinderen verdienen hun aandacht. Hij volgt het nieuws wel dagelijks op internet (mobiel of computer).

Barry is niet echt een vakantieman, maar als hij na een jaar hard werken op vakantie gaat, wordt het een luie zonzvakantie met enkele toeristische uitstapjes/bezichtigingen. En als er dan daarna ook nog lasagna op zijn bord voorgeschoteld wordt, is hij de gelukkigste mens op aarde (“ze kunnen mij hiervoor wakker maken”).

Sinds 1990 is Barry lid van Hellevoets Effect. Na een stormachtig begin, blijft hij nu op een constant niveau spelen (2^e klasse), waarvan hij zelf zegt: “Ik kan er eigenlijk nog niks van na al die jaren.” Al 27 jaar lid dus. Geen enkel moment gedacht naar een andere vereniging te gaan. “Er is nog geen club op mijn pad gekomen, die meer geboden heeft.” Barry raakt voorlopig nog niet uitgekeken op de tafeltennissport. Hij beoefent het spelletje nog met veel plezier, vindt de contacten met de teamgenoten en tegenstanders leuk.

Het sportieve hoogtepunt is toch wel de wedstrijd die we speelden bij Docos in Leiden. Ik leek op een kansloze nederlaag af te gaan, maar na Dicks (Struik) legendarische woorden “Doe het dan voor mij” heb ik die wedstrijd omgedraaid en uiteindelijk toch nog gewonnen. Dicks woorden raakten mij op dat moment enorm. Hij kende een vervelende privéperiode en ik vond dat ik er voor hem moest zijn. Ik heb veel respect voor deze man. Het is een



geweldige vent! We hebben er beiden achteraf een traantje om moeten laten. Als sportieve dieptepunten ervaar ik die wedstrijden waarin ik onnodig sta te verliezen, zonder met plezier en lekker te spelen.

De kracht van Hellevoets Effect vindt Barry de gezelligheid, de betrokkenheid onder elkaar. Ook zijn er al jaren de bestuursleden die veel werk voor de vereniging verrichten. Zelf doet Barry geen vrijwilligerswerk binnen de vereniging. Zijn werk, het klussen en een druk gezinsleven slokken al aardig wat tijd van hem op (“misschien een slap excuus”). Groot aandachtspunt binnen de vereniging zou de ledenwerving moeten zijn. Maar Barry beseft dat dit in de huidige tijd moeilijk is en veel tijd kost. Misschien jaarlijks met elkaar een feestje vieren? Als nieuwe activiteit.

Er zijn aardig wat Hellevoets Effect leden die veel waardering verdienen. Mensen die al jaren klaar staan om bestuursfuncties te bekleden, activiteiten en toernooien organiseren. Maar het grootste zwak en respect heb ik toch wel voor mijn maatje Dick die ondanks moeilijke jaren elke speelavond aanwezig is om zijn partijtje mee te blazen. Blessure of niet, hij staat er weer!

Wat vind je van de huidige competitieopzet en de plannen om de competitieopzet te wijzigen (zie informatie op HE website)? Ik speel zelf al jaren heel graag in de reguliere

competitie met een driemansteam. Ik kan de keus van veel mensen begrijpen om voor de duocompetitie te kiezen. Mijn voorkeur gaat uit naar deelname aan één competitie. “Om deel te nemen aan de reguliere én duocompetitie is voor de 3^e helft een nekschot”.

Tot slot: Naar wie moet de gemeente een straat vernoemen? Arie v/d Ban. Zijn initiatief om Historyland te maken is heel leuk. Op welke partij heb je de laatste Tweede Kamerverkiezingen gestemd? Op de VVD.

Barry, dank voor de medewerking aan dit interview!

